

Henk van Gelder
Robert van 't Wout

LIEDJES DIE



**NIET
MOCHTEN**

UITGEVERIJ AMBER

TOCH IS 'T KLOTE ZONDER JOU

'Toch is 't klote zonder jou' was in oktober 1974 de troetel-schijf van Hilversum 3. Het nummer werd geschreven door Tony van Verre (1937) en op de plaat gezet door Edwin Rutten die vaak liedjes zong van zijn hand. Het 'lalala'-refrein was een parodie op 't Is weer voorbij die mooie zomer', de hit van Gerard Cox. Op 7 oktober van dat jaar werd het lied gedraaid in het KRO-radioprogramma 'Van twaalf tot twee'. Niemand vermoedde problemen, maar de achterban reageerde furieus. De boze brieven en telefoontjes – allemaal van luisteraars die vielen over de krachtterm in de titel – deden de KRO-leiding besluiten de plaat in de ban te doen.